

Kära Svalor!

Enligt gammal folkstro ligger svalorna nu på insjöns botten i väntan på nästa vår. Vi människosvalor förbereder oss däremot inför det nya arbete som inleddes i januari i Nepal. Vi var nämligen en av de alltså färre organisationer som i år beviljades projektmedel från utrikesministeriet.

Vi får påbörja vår verksamhet tillsammans med **daliterna** eller de så kallade kastlösa som lever på det södra plåtåområdet, **terai**.

Lagstiftningen i Nepal förbjuder diskriminering av daliterna, och i princip har de fullständiga medborgarrättigheter. Myndigheterna bör utreda alla fall där orättvisa förekommer. Men i praktiken är daliterna fortfarande en del av samhällets bottenskikt och de behandlas därefter. Situationen blir inte bättre av deras egen negativa attityd till utbildning och deras dåliga självkänsla som tryckts till marken.

Vårt dalit-projekt har planerats länge och grundligt, och därmed ingår i projektet insikter som baserar sig på noggrann lokalkännedom. På området finns till exempel statliga underutnyttjade landområden som det vore möjligt att erbjuda åt daliterna som odlingsmark. Det finns existerande statliga grupper för gemensam statlig skog, som även daliterna har en – hittills icke förverkligad – rätt att tillhöra, och via detta få understöd för sitt uppehälle. Det är också väsentligt att relationerna mellan daliterna och andra folkgrupper utvecklas, och att myndigheternas förståelse kring detta ökas.

En utmaning värdig vår långa arbetserfarenhet väntar oss alltså, tillsammans med Nafan som också här är vår samarbetspartner.

Nafans projekt i Raksirang avslutas inför nästa vår, och det har förlöpt synnerligen framgångsrikt. Vi kan vara glada över situationen också i våra övriga projekt, och framför allt över de förtroliga relationerna med våra samarbetspartners. Vi håller

intensivt kontakt med varandra, och vi tror att vi kan tala öppet även då det gäller problem, såväl med Nafan som med Sahara Nepal och Sri Lankas CEJ.

60-åringar är realister. Emellanåt och ifråga om vissa ärenden går det bra, och ibland och i övriga sammanhang kan det vara svårt. Världen är inte svart eller vit, det finns inte enbart hopplös ondska eller ren godhet. I alla sammanhang finns det otaliga intriger där det goda och det onda är insnärjda i varandra. Detta år har vi nåtts av en uppskakande påminnelse om detta. Den människa som i upprepade omröstningar valdes till Frankrikes mest uppskattade person, den uppburne grundaren av den Internationella Emmausrörelsen, som på sina föredragsresor även inspirerat till grundandet av Svalorna, den katolske prästen *Abbé Pierre* (1912–2007) har fallit från sin piedestal. Det har framkommit och blivit dokumenterat, att han i årtionden sexuellt utnyttjade kvinnor och barn som förekom inom Emmausrörelsen.

Nu gör Emmaus International sitt allt, för att offren skall få hjälp och ges rättvisa, och för att säkerställa att inte något dylikt någonsin skall kunna ske inom Emmaus.

Detta är ju vad Emmaus´ och Svalornas arbete under alla omständigheter gått ut på: att kämpa för de mest utsattas människovärde och deras rättigheter. Det finns inte gränser mellan dem och oss. Gränsen mellan det goda och det onda, och mellan gott och ont går i vars och ens hjärta.

Katri Simonen, ordf.

(översättning: Peter Floman)

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

Ulandsföreningen Svalornas stadgeenliga höstmöte hålls torsdagen den 14.11.2024 kl 18.30 på Backasgatan 54, 00510 Helsingfors & Teams

Föredragningslista:

- 1 Mötet öppnas
- 2 Mötet konstateras lagenligt och beslutsfört
- 3 Val av mötets ordförande
- 4 Val av mötets sekreterare
- 5 Val av protokolljusterare och rösträknare
- 6 Godkännande av föredragningslistan
- 7 Godkännandet av verksamhetsplan för år 2025
- 8 Godkännandet av budget för år 2025
- 9 Val av ordförande för verksamhetsåret 2025
- 10 Val av styrelse för år 2025
- 11 Val av revisorer för år 2025
- 12 Behandling av föreningens medlemsavgift för år 2025
- 13 Andra ärenden
- 14 Mötet avslutas

Verksamhetsplanen och budgetförslaget för år 2025 samt länken för distansdeltagande på Teams fås per e-post på begäran:
heli.janhunen@paaskyt.fi

VÄLKOMMEN!

Svalorna 60 JUBILEUMSINSAMLING

till förmån för Svalornas projekt
i Nepal och Sri Lanka:

FI06 5780 0720 2384 06 (meddelande: Svalorna60)

Du kan också delta i jubileumsinsamlingen
via Pääskytuoti:
paaskyt.fi/tuote/lahjoita-paaskyt-60-juhlavuosisikerayseen

Tack för ditt stöd!

